

Sammen om at gøre en forskel

Kriminalforsorgens strategi for styrket samarbejde med civilsamfundet



Forord

Hvad er kriminalforsorgens opgave?

Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde straf. Der er to led heri: At udøve den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straf og at støtte og motivere til, at indsatte og tilsynsklienter gennem personlig, social, arbejds- og uddannelsesmæssig udvikling kan leve en kriminalitetsfri tilværelse. Den todelte opgave manifesterer sig i en dobbeltrolle for kriminalforsorgens ansatte. På den ene side skal de i myndighedsrollen kontrollere, visitere, reagere disciplinært med videre, og på den anden side skal de motivere, opmuntre og støtte indsatte og dømte til at tage ansvar for en forandringsproces i eget liv. Denne balancegang er en del af hverdagen for kriminalforsorgens ansatte, som gennem solide relationer og meningsfulde indsatser laver forebyggende arbejde af høj kvalitet.

Hvad kan civilsamfundet og hvorfor er det vigtigt?

Kriminalforsorgen har lang tradition for at samarbejde med civilsamlundsorganisationerne, som er vigtige og værdsatte samarbejdspart-

ner, når det gælder om at hjælpe mennesker på vej til et kriminalitetsfrit liv. Derfor bygger civilsamlundsstrategien videre på et allerede solidt fundament.

Civilsamlundsorganisationerne har særligt gode forudsætninger for at bygge bro mellem livet indenfor og uden for murene gennem blandt andet prosociale fællesskaber og mulighed for at være der for den enkelte i kritiske faser i et varetægts- eller fuldbyrdelsesforløb og efter endt afsoning. Civilsamlundsorganisationerne påvirker desuden den dynamiske sikkerhed positivt og bidrager med vigtig specialviden. Endeligt kan civilsamlundsorganisationerne være med til at udbrede kendskabet til kriminalforsorgens forebyggende arbejde i samfundet.

Civilsamlundsorganisationerne har omvendt ikke en myndighedsfunktion og kan derfor møde varetægtsarrestanter, dømte og deres familier udelukkende ved at fokusere på ressourcer og fremtidsperspektiver. Dette kan være en vigtig brik i at skabe en positiv forandring og forebygge kriminalitet i samfundet.

Baggrund for strategien

Som en del af flerårssaftalen 2022-2025 skal kriminalforsorgen lave en ny strategi for målrettet forebyggelse af ny kriminalitet. Som et led i forebyggelsesstrategien skal der laves en strategi for samarbejde med civilsamfundet*. Denne strategi skal beskrive rammerne for, hvordan kriminalforsorgen strategisk og systematisk samarbejder med civilsamfundet for at fastholde dømt på rette spor og forebygge ny kriminalitet. Strategien skal tydeliggøre, hvor

det er særligt relevant, at civilsamfundet supplerer og understøtter kriminalforsorgens forebyggende arbejde.

Forebyggelsesstrategien indeholder tre niveauer: Fokusområde, Strategisk retning og Målsætninger, som skal guide en efterfølgende operationalisering, der forankres i Koncern Kriminalitetsforebyggelse i direktoratet for kriminalforsorgen.



* Ved civilsamfundet forstås fortrinsvis organisationer, foreninger og NGO'er, der ikke er forbundet til eller styret af staten, og som har et helt eller delvist socialt og/eller velgørende sigte.

Et samarbejde, som gør en forskel



Medarbejdere både i kriminalforsorgen og civilsamfundsorganisationerne, arbejder mod det fælles mål, at hjælpe varetægtsarrestanter og dømte til at foretage vigtige ændringer på vej til et kriminalitetsfrit liv. Dette mål opnås, når vi udnytter, at vi kan noget forskelligt.

Et styrket samarbejde med et klart kriminalitetsforebyggende sigte vil komme både varetægtsarrestanter, dømte, kriminalforsorgen og samfundet som helhed til gode.

Derfor har strategien fået titlen: Sammen om at gøre en forskel.

Sammen om at gøre en forskel

Kriminalforsorgens strategi for styrket samarbejde med civilsamfundet

Civilsamlundsorganisationerne har særligt gode forudsætninger for at bygge bro mellem livet inden for og uden for murene gennem blandt andet prosociale fællesskaber og mulighed for at være der for den enkelte i kritiske perioder, fx efter afsonet dom eller endt tilsyn. Civilsamlundsorganisationerne påvirker desuden den dynamiske sikkerhed positivt. Endeligt bidrager civilsamlundsorganisationerne med vigtig specialviden og kan udbrede kendskabet til krimi-

nalforsorgens forebyggende arbejde i samfundet.

Kriminalforsorgen samarbejder med eksterne aktører inden for de nødvendige sikkerhedsmæssige rammer. Inden for disse vil kriminalforsorgen være så fleksibel som muligt, så samarbejdet med civilsamfundet om forebyggende indsatser udvikles og forstærkes. Dette kræver tydelige rammer for samarbejdet, koordinerede indsatser og gennemsigtighed i arbejdsprocesserne. Der identificeres tre fokusområder for arbejdet:



Direktoratet for Kriminalforsorgen

Strandgade 100

1401 København K

Telefon 72 55 55 55

dfk@kriminalforsorgen.dk